



# Take the Emmaus Road to Bible Knowledge

B.O.Box 51240, Nazareth 1616801, Israel. Email: info@emmausnazareth.net

## Emmaus M.E Newsletter

### Nieuwsbrief juni 2019

Geachte vrienden,

'Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende' (Jes. 55:11).

We dienen aan deze grote waarheid te denken als we de Emmaus cursussen en Bijbels voorbereiden, drukken en verspreiden in deze geestelijk dorstige regio. Het is de Heere Die Zijn Woord gebruikt om harten en levens te veranderen. Wij zijn slechts werktuigen, bevoorrecht om door Hem gebruikt te worden.

### Nazareth

Een nieuwe voorraad Bijbels is bij ons aangekomen, bid voor de verspreiding hiervan. We hopen dat de recentelijk geprinte Bijbelcursussen spoedig vanuit Engeland naar Egypte en Libanon gestuurd kunnen worden. Bid dat de ingewikkelde en logge inklinging soepel verloopt, met name voor Egypte.

De kinderbijbelclub die we met Pasen hebben gehouden, ging erg goed. We hadden een goede



opkomst en een paar nieuwe kinderen. We hebben hen aangemoedigd de Bijbelcursussen te gaan doen, sommigen

reageerden daar positief op en zijn bezig met de kinderserie. Vaak helpen de ouders daarbij en op die manier hebben we goed contact met het hele gezin. Bid dat de ouders hierdoor de cursussen voor volwassenen willen



*Kinderbijbelclub*

gaan doen.

### Emmaus in het Westen

Een paar jaar geleden heeft een Syrische vrouw die in Canada woont (Dina), de Emmaus cursussen online gevolgd. Ze schreef dat ze dat zo'n zegen vond, dat ze een Bijbelstudiegroep voor vrouwen is gestart. De groep groeide, ze wilden dat hun echtgenoten er ook bij kwamen en dat een ouderling de leiding kwam nemen. We brachten hen in contact met een lokale gemeente in Canada. Onlangs kwam van die gemeente een ouderling bij ons op bezoek in het kader van een reis naar Israël, en hij vertelde hoe een Syrische man in hun gemeente tot geloof is gekomen en nu die Arabische Bijbelstudiegroep leidt. Dina's man is ook tot bekering gekomen. Wat een verhoging van gebeden!

### Egypte

Broeder Ibr. is in april in Egypte geweest. Hij heeft in meerdere gemeenten geholpen met de start van diverse Bijbelstudiegroepen voor de jeugd. Ook heeft hij op twee conferenties gesproken, over kerkplanting en het belang van Bijbelstudie. Hierdoor zijn veel ouderlingen en voorgangers van lokale gemeenten het belang van het gebruik van de cursussen gaan zien.

Broeder H. verspreidt nog steeds de cursussen in Egypte. Bid dat hij een inklingingsagent mag vinden die een vergunning heeft om boeken uit het buitenland te importeren (om zo'n vergunning te krijgen moet iemand ten minste 1 miljoen Egyptische ponden bezitten als een waarborgsom!). Het goede nieuws is dat veel boekwinkels in de omgeving van Caïro de cursussen op voorraad hebben.

### Jordanië

In Amman hebben in maart meer dan 55 mensen een diploma gekregen voor het afronden van 12 cursussen en onlangs zijn twee van hen gedoopt. Men is nog steeds op zoek naar een grotere plaats van samenkomst. De nieuwe gemeente in een andere wijk groeit. Eén gezin dat tot bekering is

gekomen (van het andere geloof) is teruggekeerd naar Irak. Bid voor hun veiligheid, dat ze een krachtige getuige mogen zijn, en dat ze andere christenen mogen vinden om samen versterkt te worden in het geloof.

Broeder B., die we in onze vorige nieuwsbrief noemden, is terug naar Jemen en vindt de omstandigheden daar bijzonder uitdagend. Brandstof, electriciteit en zelfs voedsel is schaars vanwege de oorlog. Om via internet met broeder Ibr. te kunnen spreken, moet hij 8-10 uur reizen. Blijf voor hem bidden.

### **Libanon, Syrië en Irak**

Het werk in Libanon vindt zijn voortgang in de kerken en onder de vluchtelingen. Van een groep die 'Overzicht van het christendom' bestudeerden, zijn er drie tot geloof gekomen en gedoopt. Eén van hen is teruggekeerd naar Syrië en wordt aangemoedigd de studie voort te zetten.

In Syrië zal een diploma-uitreiking zijn aan 10 cursisten die de eerste serie hebben afgerond onder leiding van broeder B.

Het Irakese echtpaar dat in Amman tot geloof kwam en is teruggekeerd naar Erbil, leidt nu twee Bijbelstudiegroepen en zijn op zoek naar een geschikte ontmoetingsruimte. En andere groep van 10 mensen in Bagdad (niet-christelijke achtergrond) hebben de eerste serie bestudeerd en zijn nu aangesloten bij een lokale kerk.

### **Nuba-stammen Zuid-Sudan, verslag van Coach Ben**

'Graag wil ik persoonlijk u en uw team zeer bedanken dat we de Bijbelcursussen hebben kunnen meenemen naar voorgangers, onderwijzers en evangelisten in de gebieden van het Nuba-gebergte in Sudan. Door Gods genade konden we begin 2016 een paar cursussen naar Sudan meenemen. In 2017 konden we er nog wat meer meenemen. In 2018 kwam er grote vraag naar, omdat veel verschillende stammen vroegen of in hun dorpen uit deze cursussen onderwijs gegeven kon worden. Die vraag kwam zelfs uit dorpen zonder gelovigen (voor zover wij weten). Onlangs is een container met 40.000 Bijbels aangekomen vanuit Europa. De Heere voorzag in 1500 Emmaus cursussen in het Arabisch van onze geliefde broeder George. Deze zijn vanuit Egypte naar Juba gevlogen, waar Doug en Lashane Calvin 7000 prints in het Engels hebben bekostigd.

Eén van de stammen die om deze cursussen vroegen en die voor zover bekend geen gelovigen hebben, heet Schwaii. Er wordt momenteel uit de eerste Emmaus cursus onderwijs gegeven binnen



*Cursussen in het Arabisch*



*Cursussen in het Engels*

deze stam. God gebruikt Zijn Woord in combinatie met de cursus 'Één God, Eén weg' om de ogen van vele moslims te openen voor het Evangelie van Jezus Christus. We zijn zo dankbaar voor Emmaus en uw partnerschap. We zullen u op de hoogte houden hoe God de Bijbelcursussen gebruikt om aanbidders te trekken uit alle stammen, tongen en natiën.'

### **Onderwerpen van gebed:**

1. Probleemloze inkleding van de Bijbelcursussen in Egypte en Libanon.
2. De nieuwe Bijbelstudiegroepen die in Syrië, Irak en Egypte zijn gestart.
3. De vele pasbekeerden van niet-christelijke achtergrond, die met grote uitdagingen te maken hebben.
4. Het werk onder de Nuba- en Schwaii-stammen in Sudan.
5. Het zomerkamp in augustus in Nazareth. Bid voor helpers, voor nieuwe kinderen, en voor hen die de kindercursussen bestuderen.
6. Dat de renovatie van het nieuwe gebouw spoedig mag starten en dat de Heere hierin voorziet.

We danken de Heere dat Hij heeft voorzien in het klaarmaken, drukken en vershippen van de cursussen om zo aan de groeiende vraag in het Midden-Oosten te kunnen voldoen. Uw gebeden en steun hebben hierin een grote rol gespeeld.

'El Rubb yubarikukum', de Heere zegene u!

George en Ros

