

# Emmaus Bible Ministry

The Word to the World



## Nieuwsbrief maart 2018

Geachte vrienden,

Het nieuws uit het Midden-Oosten gaat te vaak over tragedies, oorlog en lijden. Maar de Heere werkt te midden van de storm en geeft ons soms reden tot lofprijzing.

Met de huidige communicatietechnologie en social media kunnen we gesloten landen binnendringen met evangelisatie- en onderwijs cursussen. Zowel christenen van orthodoxe kerken als met moslim-achtergrond getuigen van gruweldaden en boosheden jegens hen en zoeken naar waarheid, bevrijding van vrees en vrede in hun hart. Bij velen van hen vindt het Evangelie weerklank en velen komen tot geloof.

### Verspreiding van het Evangelie met moderne media

We adverteren met de Bijbelcursussen in 37 facebook-groepen, waarmee we 190.000 mensen bereiken. De nieuwe app 'Emmaus Bible Courses' die bedoeld was voor vluchtelingen in Europa die geen computers maar wel telefoons hebben, is in oktober live gegaan en heeft nu al een goed bereik. De cursisten worden begeleid door de medewerkers op ons kantoor in Nazareth, evenals degenen die de cursussen via de website doen.

### Drukwerk

In 2017 is het aantal papieren exemplaren dat is verspreid eveneens enorm gegroeid. Er zijn 9419 cursussen verspreid, waarvan er 5264 zijn teruggestuurd voor correctie. De meeste zijn in Jordanië en Libanon verspreid. We verwachten dat dit volgend jaar met minstens 20% zal toenemen. Deze grote vraag betekent dat we vijf boeken uit serie 1 moeten herdrukken en zes uit serie 2. In Nazareth zijn we ook bezig met een aantal cursussen uit serie 3 en 4.

Terwijl we baden of de Heere in de herdruk van deze cursussen wilde voorzien, kwamen we in contact met Revival Printing Press in Noord-Ierland. Zij hebben aangeboden de herdruk en verzending naar de naburige landen te financieren! De Heere is getrouw en antwoordt soms op onverwachte wijze.

### Libanon

In Libanon worden onze cursussen op twee manieren gebruikt.

Ten eerste worden ze door kerken gebruikt in kleine Bijbelstudiegroepen, en het idee is om dit naar andere kerken uit te breiden. In Syrië zijn drie groepen die de Bijbelcursussen in kleine groepjes willen gebruiken. Het is echter een uitdaging om de cursussen naar Syrië te versturen vanwege de oorlog. Bid de Heere dat deze obstakels overwonnen worden en de cursussen Syrië bereiken.

Ten tweede worden ze aan Syrische en Irakese vluchtelingen uitgedeeld. Er zijn ca. twee miljoen vluchtelingen in Libanon. De christenen zijn de enigen van de lokale bevolking die hen proberen te helpen. Het is bemoedigend dat sommige vluchtelingen weer teruggekeerd zijn naar hun thuisland met het plan om Bijbelstudiegroepen te starten.

### Jordanië

In Jordanië neemt het werk ook toe. Ten eerste worden de Bijbelcursussen gebruikt in huisgroepen, met de bedoeling dat deze huisgroepen gezamenlijk een nieuwe gemeente gaan vormen. In de bestaande gemeente zijn drie soorten Bijbelstudiegroepen, voor evangelisatie en voor nader onderwijs. Deze groepen komen tegelijk in ons gebouw samen, en de kamers puilen dan uit! Er is een serieuze honger naar God in het Midden-Oosten. Meerderen met een islamitische achtergrond zijn tot geloof gekomen. De Heere zij gedankt!



Bijeenkomst in Amman

Ten tweede zijn er boekentafels in tien andere kerken, waardoor honderden vluchtelingen en Jordaniërs worden bereikt. De oogst is groot maar de arbeiders zijn weinig.

## Egypte

Egypte is het derde land waar veel cursussen worden verspreid. Daar worden ze in de kerk gebruikt en aangeboden door middel van boekentafels in kerken, bij conferenties of andere evenementen. Allen die hierbij betrokken zijn, zijn vrijwilligers en doen dit werk in hun schaarse vrije tijd.

Het is goed om te weten dat dit in alle drie de landen gevaarlijk werk is. Want het Evangelie delen met moslims en hen tot het christendom bekeren is tegen de wet en daarmee riskeert men gevangenisstraf of zelfs de dood. Bid voor hun veiligheid.



*Diploma-uitreiking Bijbelstudiegroep Egypte*

Van 26-29 april hebben we een kleine conferentie in Amman voor de leiders van het Emmauswerk in bovengenoemde landen en Israël. We willen dan het beleid en praktische zaken bespreken. Bid de Heere dat er in de reiskosten wordt voorzien en dat het een periode van onderlinge vriendschap en bemoediging mag zijn.

## Nazareth

In de zomer waren er problemen met de kinderbijbelclub. We hebben die toen moeten annuleren vanwege overheidsmaatregelen. We willen nu met Pasen een tweedaags kinderkamp organiseren. Bid dat dit gaat lukken, dat er kinderen komen en dat we kunnen voldoen aan de overheidsregels. De overheid heeft scholen verplicht om in de vakantie activiteiten voor de kinderen te organiseren, waardoor het moeilijker is om kinderen naar onze club te krijgen.

## Projecten die gebed behoeven

1. Jordanië: de Heere heeft de afgelopen vier jaar voorzien in de huur van een ruimte, waarvan de hoofdzaal 50-60 man kan bevatten. Maar wekelijks komen er meer dan 100, dus iedereen moet staan. Er wordt uitgekeken of er een grotere ruimte gehuurd of gekocht kan worden. Maar hun financiële middelen zijn gering want de bezoekers zijn voornamelijk arme vluchtelingen die niet kunnen bijdragen aan de kosten. Ook zou men graag een ruimte willen huren voor een tweede gemeente.

2. Egypte: Egypte is ons belangrijkste distributiecentrum voor de cursussen, omdat we de cursussen meestal daar laten drukken en van daar versturen. De huidige opslag is te klein en men heeft een grotere ruimte nodig die tevens als kantoor dienst kan doen. Het punt met huren is dat de huur jaarlijks omhoog gaat of anders kan men vertrekken. Men heeft een ruimte gevonden die men zou kunnen kopen, de kosten zijn omgerekend ca. € 34.000.

3. Nazareth: het gebouw dat we in december hebben gekocht, is inmiddels op onze naam geregistreerd. De architect werkt momenteel een plan uit voor de renovatie en de parkeerplaats, dat ingediend moet worden bij de lokale overheid. Verwachte kosten ca. € 350.000-400.000. We hebben een klein bedrag gespaard voor de renovatie en de parkeerplaats, maar omdat het twee casco verdiepingen zijn, moet er veel werk verzet worden voordat we het kunnen gebruiken.

Indien de Heere een van deze noden op uw hart legt om voor te bidden of aan bij te dragen, kunt u contact met ons opnemen.



*Ons nieuwe gebouw in Nazareth*

Ten slotte: we hebben nog een paar reizen gepland. In juli hopen we Engeland te bezoeken en in september/oktober Amerika en/of Canada. 'Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen' (Ef. 6:18).

in Christus verbonden,

Het team van Emmaus Nazareth



*George, Shaul, Nuha, Yasmeen, Ros*