

Emmaus Bible Ministry

The Word to the World



Nieuwsbrief september 2017

Geachte vrienden,

'En van Paulus werd in den nacht een gezicht gezien: er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië, en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit, dat ons de Heere geroepen had, om denzelven het Evangelie te verkondigen (Hand. 16:9,10).

Deze roep krijgen we van gelovigen uit Libanon, Jordanië, Egypte en Zuid-Sudan, die begerig zijn naar onderwijs uit het Woord. Wat een voorrecht om hen te kunnen voorzien van goed materiaal in hun eigen taal. Wij kunnen hen niet zelf bezoeken, maar Gods Woord kent geen menselijke beperking en Hij zorgt ervoor dat er dienaren zijn die hen kunnen en willen helpen. Dat wordt gezegend en de mogelijkheden om onbereikte gebieden te bereiken groeien.

Publicaties

Hier in Nazareth werken we als team samen met andere Emmaus centra in de regio. Onze rol is om boeken en Bijbelcursussen te maken en beschikbaar te stellen. In oktober zullen meer dan 2000 kg Bijbelcursussen naar Jordanië worden verzonden. En we verwachten dat binnenkort vijf nieuwe Bijbelcursussen en Bunyan's Heilige Oorlog vanuit Egypte naar ons verzonden kunnen worden. Voor het einde van het jaar hopen we nog twee cursussen af te maken. Volgend jaar willen we de herziene versie van zes cursussen uit serie 2 drukken.

Emmaus app

Zoals eerder genoemd, zijn we bezig een app voor telefoons en tablets te ontwikkelen. De eerste versie is een basis app in zeven talen (ontwikkeld door Chris in Duitsland), waaronder Arabisch. Deze is in de laatste fase van ontwikkeling en we hopen deze aan het eind van het jaar operationeel te hebben.

Kinderkampen

Helaas hebben we het kinderkamp in de zomer moeten annuleren. De regering heeft nieuwe regelgeving voor kinderkampen ingesteld. Dit

betekent dat je een gediplomeerde onderwijzer moet hebben, begeleiders die voor dit werk zijn opgeleid en dat het gebouw aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Op dit moment kunnen we daar niet volledig aan voldoen en daarom moesten we het kamp annuleren. Maar de Heere heeft voorzien in een gediplomeerd onderwijzer die bereid is ons te helpen en we werken er ook aan om aan de andere punten van de regelgeving te voldoen.

Toekomst van de ministry in Nazareth

Alles komt precies op Gods tijd. Hoewel ik 30 jaar geleden in Egypte heb geprobeerd het werk van Emmaus op te starten en 15 jaar geleden in J., is dat toen niet gelukt. De laatste 3-4 jaar is de belangstelling voor de cursussen hier in Israël afgenomen - helaas leidt uiterlijke voorspoed vaak tot afgenomen belangstelling om Gods Woord te bestuderen. Natuurlijk bidden we of dit mag veranderen en dat we de broodnodige seminars kunnen houden voor de gelovigen hier, over het volgen van de Heere en over kerkplanting. We zien hoe dat nu in Jor., Lib. en Eg. plaatsvindt en het is tijd dat we dat hier ook kunnen doen.

Gebouw voor het Emmaus centrum

Sinds lange tijd willen we onze kantoorruimte uitbreiden, zodat we ruimte hebben om nieuwe werkzaamheden op te pakken. We hebben een geschikte ruimte gevonden op slechts 1 km afstand van onze huidige locatie. We krijgen kunnen een gedeelte hiervan kopen, met de mogelijkheid om de rest later erbij te kopen. Ons bestuur heeft unaniem goedkeuring gegeven om dit te gaan kopen. Bid voor goede prijsonderhandelingen. Momenteel laten we onderzoek doen of er geen wettelijke problemen of haken en ogen zijn. Als we het gekocht hebben, zijn wel uitgebreide renovaties nodig om het voor ons geschikt te maken.

Ondertussen is er honger naar God en Zijn Woord in omliggende landen waar oorlog is en de vervolging toeneemt. De deur is nog nooit zo ver geopend geweest en het is onze plicht en vreugde om hen van materiaal te voorzien en wat financiële hulp te geven. Hieronder iets van hun bemoedigend nieuws.

Libanon

De boeken die uit Egypte zijn verzonden zijn afgelopen week aangekomen. Bid voor broeder K. die leiding geeft aan het werk aldaar, waarbij veel vluchtelingen de cursussen in handen krijgen en de lokale kerken voorzien worden van materiaal voor training op het gebied van leiderschap en christen-zijn in de praktijk.

Jordanië

De lokale kerk aldaar groeit, als gevolg van actieve evangelisatie onder de bevolking en onder vluchtelingen. Bijvoorbeeld door middel van boektafels, bezoekwerk en Bijbelstudies. In augustus kregen 54 studenten hun diploma voor de Bijbelcursus die ze hebben gevolgd. Bijna elke 3 maanden is er diploma-uitreiking en sommigen van hen zijn door middel van de cursussen tot de Heere bekeerd.

De gemeente is bezig een grotere ruimte te huren voor hun bijeenkomsten, omdat de huidige ruimte te klein is geworden.

Egypte

Broeder Ibr. heeft van 24 augustus t/m 15 september de gemeenten en de Emmaus medewerkers in Egypte bezocht. Verder heeft hij daar in vier conferenties gesproken en onderwijs gegeven op het gebied van het christen-zijn en kerkplanting. Er was zo'n bemoedigende belangstelling dat hij vaak tot 02.00 uur in de nacht extra onderwijs gaf hoe één-op-één pastoraat vorm te geven. Inmiddels heeft men hiermee een begin gemaakt door zes mensen zes andere mensen te laten onderwijzen. Verder is ook een nieuwe Bijbelstudiegroep voor ongelovigen gestart.

Ibr. heeft ook training in Zuid-Egypte en Alexandrië gegeven en in Zuid-Sudan op een grote zendingsconferentie met 600 deelnemers uit heel Egypte en Zuid-Sudan. De Emmaus cursussen zijn op al deze conferenties gepresenteerd en velen vroegen naar een training over christen-zijn.



Opslagruimte

Boektafel op een conferentie



Kinderen krijgen hun diploma

Uit de groepen met kindercursussen kregen 48 kinderen hun diploma en sommigen van hen zijn de beginnerscursus voor volwassenen begonnen. Binnenkort krijgen ook een aantal volwassenen een diploma.

Bid voor Egypte en het werk met de cursussen aldaar.

Zuid-Sudan

Op de conferentie in Egypte waren ook mensen uit Zuid-Sudan aanwezig; zij vroegen om meer cursussen. Onlangs hebben we een zending voor hen klaargemaakt, maar deze is op Juba Airport nog niet doorgelaten. Bid voor een oplossing voor dit probleem.

Geplande reizen

Ros en ik zullen van 25 december t/m 15 januari in Australië zijn, omdat onze dochter op 30 december in Sydney trouwt. Van 4-15 januari zijn we in de omgeving van Brisbane en zullen dan een aantal bijeenkomsten bezoeken.

In maart willen we met broeder Ibr. Noord-Ierland bezoeken.

Onderwerpen van gebed

- publicatie van twee cursussen en de aankomst van een zending boeken volgende maand.
- de afronding en lancering van de app eind van dit jaar.
- het voldoen aan de eisen voor het houden van kinderkampen.
- Gods leiding en wijsheid met betrekking tot een nieuwe locatie en voor de prijsonderhandelingen.
- voor de medewerkers van Emmaus in de naburige landen; voor voorgangers die zijn onderwezen in kerkplanting en pastoraat; voor bescherming en kracht voor broeder Ibr.

Gods zegen en genade toegewenst,

George & Ros Khalil

